

Wanneer je de grenzen van Vorselaar wil aftasten.  
Mag het iets meer zijn ?

Wandeling 35,9 km

Vertrek: Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1, 2290 Vorselaar

We verlaten het sportcentrum langs de dreef en volgen een gedeelte van het oefenterrein van onze cyclocross wereldkampioen Bart Wellens. Wanneer we uit het bos komen gaan we links en even later weerom links. (KNP 90) richting KNP 53. Op dit klein stuk komen we een hele reeks bezienswaardigheden tegen, beginnende bij de Lagere school Knipoog, het Jeugdcentrum, de Pastorie, de St-Pieterskerk, gedenksteen Mie Broos en op het driehoekig marktplein de Kaak, het Klooster en het monument van de Vrede en het Gemeentehuis. Hier kan je tijdens de openingsuren, allerlei toeristische informatie bekomen. Vervolgens komen we aan de prachtige Schapenstal van Natuurpunt aan het begin van natuurreservaat Schupleer. (picknick-bank) Dit is een waterrijk gebied waar vroeger aan ijzermaal (ijzererts) winning werd gedaan. We steken de AA over en gaan naar het gehucht Heiken met zijn meer dan 100 jaar oud kapelletje.

Op het gehucht Heiken woonde ook Mie Broos, een volksgenezeres die over de landsgrenzen gekend was. We passeren de ouderlijke woning en begeven ons in de bossen waar zij haar kruiden plukte. Geleidelijk aan naderen we de grens met Herentals en aldaar trekken we door de vermaarde Peertsbossen om uiteindelijk op de oever van de Kleine Nete te belanden. Hier gaan we rechts en volgen de oever tot KNP 98. (picknick-bank)

KNP 99 is onze volgende bestemming en vandaar trekken we naar KNP 96. Onderweg kom je langs de priorij Ten Troon aan uw linker zijde. Deze is zeker een bezoekje waard. De boerderij die aan KNP 96 gelegen is heet "De Zwarte Vos" en wanneer je daar passeert bemerk je aan uw rechterzijde allerlei oude landbouwgereedschappen. Jos, de eigenaar, is een fervente trekpaardenliefhebber. We lopen nu door de vallei van de Kleine Nete naar de watermolen waar de AA in de Kleine Nete uitmondt. Vervolgens lopen we over de grens met Grobbendonk met aan onze linkerzijde natuurgebied Molenbos. We steken de Molenbaan over tot op de Molenhei en bevinden ons bijna op het hoogste punt van Vorselaar waar vroeger de molen van maalder Geus stond. Alzo trekken we verder en komen uiteindelijk in een open landelijk gebied terecht tot we aan onze linkerkant een kapelletje tegenkomen. Het kapelletje van de Lovenhoek, een schuur en de laatste woning zijn de weinige restanten van een verdwenen gemeenschap. We zijn ondertussen in natuurgebied Lovenhoek beland en aan het kapelletje gaan we links. Op het einde van deze "kerkepad" komen we op de Heirbaan. Vlak voor ons staat de gerestaureerde Boudewijnhoeve. Hier kwam koning Boudewijn in zijn kinderjaren meermaals met vakantie. (picknick-bank) Deze hoeve laten we links liggen en we vervolgen onze weg naar KNP 17. We lopen over de grens met Pulle tot de grens met Pulderbos. Aan KNP 17 draaien we rechtsaf en volgen de zandweg tot we op een zijweg naast de E 34 uitkomen. Alhoewel het niet zo interessant is om naast aan snelweg te wandelen moeten we dit toch even doen om

