

VORSELAAR
BART
WELLENS
ROUTE



Antwerpse
KEMPEN
land van buitenpretjes



De BART WELLENSROUTE

34 km



Bart Wellens zag het levenslicht in het moederhuis van Herentals op 10-8-1978.

Hij was de eerst geborene van Lucien Wellens en Louisa (Wiske) Michiels. Hij zette zijn eerste stapjes in “de zeven huizekes” op den Oostakker (het voorlaatste huisje van de zeven), waar het gezin Wellens toen woonde.

Vake en Moeke Wellens waren noeste arbeiders die zwoegden om weldra een nieuwe woning te bouwen in de Maalderstraat op de hoek van de Bremlaan.

Behalve noeste arbeid plegen en bouwen deden Lucien en Wiske nog wat anders ook want Bart kreeg er een broertje bij namelijk Geert.

Jongere broer Geert was forser gebouwd en kon reeds een aardig stukje sprinten maar Bart was al acrobaat en specialiseerde zich in het stuntwerk.

Bart ging na de lagere school naar het Technisch Instituut Scheppers te Herentals en éénmaal per jaar was er de scholencross. Daar was het dat hij na een indrukwekkende overwinning op het bovenste schavot mocht staan en werd hem de eerste Nationale driekleur omgord. De ontroering was groot en vanaf dan was hij helemaal zeker; hij wilde niets anders meer worden dan “KAMPIOEN”, ooit wereldkampioen worden zoals Danny De Bie, dat was zijn grote droom.

Bart volgde nog lessen aan de Technische school te Zandhoven maar werd in die periode reeds een echte vedette. Als 15-jarige eerstejaar nieuweling won hij zijn eerste officiële veldrit bij de Belgische Wielerbond te Balen-Hulsen, tijdens deze wedstrijd riep hij dolgelukkig naar zijn moeder: “Moeke ik ga winnen!”. Dat seizoen zouden er nog 22 overwinningen volgen waarbij het Belgisch Kampioenschap te Profondeville.

Hij was vertrokken voor een indrukwekkend palmares, een opeenstapeling van overwinningen in de jeugdreeksen en elk jaar opnieuw Belgisch Kampioen.

In die periode was hij van gestalte wat ondermaats zodat hij steeds aan de start stond tussen jongens die hoofd en schouders boven hem uitstaken maar het gezegde “klein maar dapper” was

echt wel bij hem van toepassing, zo werd hij de lieveling van vele supporters.

Maar het blijft timmeren aan de weg en het zijn sterke benen die de roem kunnen dragen. Hij blijft de vrolijke lachebek en blijft ook werkzaam tijdens zijn opmars naar de hoogste categorie namelijk als fietsenhersteller bij “fietsen Van De Water” te Kasterlee.

Op de Wereldkampioenschappen te Munchen en Middelfart moest hij telkens nog genoeg nemen met de dichtste ereplaats maar in 1999 in het Slovaakse Poprad veroverde hij als Belofte zijn eerste wereldtitel. Die wereldkampioenentrii zou hij het volgende jaar weerom grijpen te Sint Michiels Gestel.

Vanaf 2001 wordt Bart beroepsrenner, hij heeft vanaf dan de ondersteuning van manager Hans Van Kasteren, sponsor Spaarselect en wordt sportief vervolmaakt door trainer Paul Ponnet.

Het is nu optornen tegen gevestigde waarden, de tenoren van het veldrijden maar hij staat te drummen om hen van hun voetstuk te halen.

Dat zal hem lukken in het Italiaanse Monopoli in 2003 waar hij wereldkampioen wordt met ruime voorsprong, het volgend seizoen 2003-2004 wordt deze wereldkampioen de absolute numéro uno. Dat seizoen sluit hij af met 21 overwinningen waaronder het Belgisch Kampioenschap te Lille en het Wereldkampioenschap te Pont-Chateau, eindwinnaar Superprestige en GVA-trofee en 3° in de eindstand Wereldbeker.

Dit vinden wij ruim voldoende om een fietsroute in onze regio naar hem te noemen.

Bij de opening van deze fietsroute op 25 april 2004 is Bart Wellens 25 jaar, is reeds 8 maal Belgisch Kampioen geworden en 4 maal Wereldkampioen.

Vorselaar, 25 april 2004.

BART WELLENSROUTE

Routebeschrijving.

34 km

34 km

BART WELLENSROUTE

Routebeschrijving.

Sporthal 'De Dreef' buiten rijden rechtsaf 'Oostakker'. Zodra je de poort uitrijdt zie je op de linkerkant, 'de zeven huizekes'. In het voorlaatste huisje woonde Bart in zijn beginjaren. Misschien heeft hij hier, tegenover het sportcentrum, zijn sportkriebels te pakken gekregen.

Op het einde van de klinkerweg, schuinweg rechts door het krepelhout, de dreef oversteken, even bergop, het linkse wegeltje volgen. Inmiddels heb je zelf al een indruk van het crossparcours met aankomst in de beukendreef van de jaarlijkse superprestige die hier gereden wordt.

U komt nu uit tussen het jeugdcentrum en de gemeentelijke lagere school in de Cardijnlaan.



U neemt rechts en rijdt naast de school waar Bart ook zijn broekje heeft versleten, zij het dan geen wielbroekjes. Daar begon het gegoochel met letters en cijfers. Bart deed flink zijn best maar het was vrij vlug duidelijk dat zijn studierichting niet zijn grootste zorg was. Nog in het derde studiejaar bij jufvrouw Christel was hij al gegrepen door de wielermicrobe en was het al koers wat de klok sloeg.

Wellicht kwam deze interesse doordat vader Lucien in de winterse weekends ging cyclocrossen in het regionale circuit van "De Moedige Veldrijder".

De school voorbij iets schuin links, het wegeltje naast het kerkhof. Einde weg links de IJzerestraat in tot aan de Van de Wervelaan.

Op de Van de Wervelaan gaat u rechts en op het einde van de baan, aan het kruispunt met de Molenbaan hebben wij de kleuterschool de 'Wervetuin', waar Bart voor de eerste keer kennis maakte met het schoolleven.

Hij werd dagelijks door grootvader Milleke Wellens afgeleverd en ook weer terug gehaald bij zuster Martha.



Op het kruispunt, van de Wervelaan en Molenbaan, is het eerste aanknopingspunt met het knooppuntennetwerk van het TPA., wij volgen rechts onze weg richting knooppunt 01 (Vispluk) en vervolgen zo de punten

03 De Heirbaan 05 - 06 - 07 - 95



04 - 96 - 97 - 68 - 10 - 08



Tussen punt 10 en 08 volgen we een stukje langs de Nete om zo aan de rulle van 'Den Troon' te komen.

BART WELLENSROUTE

Routebeschrijving.

34 km

Als een oase, midden in het militaire kamp van Grobbendonk, ligt de ruïne van de voormalige priorij van "Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Troon". Gesticht op het "Hof van Grobbendonk" op 26 december 1414 door Ridder Arnold van Crayenhem. Het klooster van "Den Troon" was van de "Windesheimerorde". In 1572 werd de abdij een eerste maal door de Geuzen bezocht en geplunderd. In 1579 werd de priorij totaal verwoest. Een brand maakte in 1898 van "Den Troon" de ruïne die er thans is.



19 – 18 (kapel Heiken) links, richting knooppunt– 01.

We rijden zo over de derde beek, de tweede beek, de Aa



De Aa-vallei is een prachtig stukje natuur. Een klein deeltje is opgenomen als natuurreservaat met een grote verscheidenheid aan fauna en flora.



34 km

BART WELLENSROUTE

Routebeschrijving.

We rijden verder tot in de Lepelstraat. Daar gaat het links richting Grobbendonk.

100 meter voor de Kapel nemen we rechts de dreef (Korenbossen) in tot op de verharding. Nog even rechtdoor tot aan de Heikant, daar rijden we rechts de Heikant in.



Op de hoek van de Heikant en Pullesebaan (Heikant 66) is het huis van Bart Wellens. We vervolgen de weg links Pullesebaan tot op het 'T' stuk met de Doornlaan. Daar nemen we rechts tot in

de Maalderstraat en rijden even rechts. Daar op de hoek van de Maalderstraat en de Bremlaan is het ouderlijk huis van Bart (Maalderstraat 24).



Daar wonen Lucien en Wiske. Nu de Bremlaan in tot aan de Goorbergenlaan daar even rechts tot op de linkerzijde, de Molensstraat.

"Op vrije dagen en vooral tijdens de vakanties werd de Maalderstraat steevast het decor van een heuse wielervedstrijd. De jonge snaken verzamelden zich daar, een aankomstlijn werd getrokken en ze reden zich vaak haast te pletter want winnen was de enige bedoeling, oog voor andere weggebruikers hadden ze nauwelijks en dit alles tot grote ongerustheid van de omwonenden. Lucien reed toen al op vraag van de kleine naar Nederland waar Bart zijn eerste echte koersjes reed, in België mocht dat nog niet aan die leeftijd."

BART WELLENSROUTE

Routebeschrijving.

34 km

VVV VORSELAAR

Op het einde van de Bremlaan nemen we rechts naar de Molenstraat. Wij vervolgen de Molenstraat tot op het kruispunt met de Boulevard. Op de hoek heb je café De Toekomst waar de supportersclub van Bart is. (Boulevard 34).



Hier kan je alle verhalen horen over onze wielerved. Steken we het kruispunt over dan heb je voor u café '5 voor 12', Bart zijn jeugdcafé. (Molenstraat 5).



Wij rijden de Molenstraat in links en rijden zo verder naar de Kerkstraat naar de kerk. Hier staat een gedenkplaat aan Mie Broos (1839-1927), een zeer bekende volksgenezeres. Mie leefde op het Heiken. Van heinde en ver kwamen de zieken om bij Mie hulp te vinden tegen puisten, zweren en allerhande kwalen.

Mie was heel behulpzaam en menig zieke kon bij haar genieten van een 'gratis' behandeling.



Voorbij de kerk rijden we links de dreef in. Daar het eerste padje rechts en zo verder naar het Sportcentrum 'De Dreef'-



Vorselaar is een echte landelijke gemeente met veel bossen, velden en groen.

Wij hebben verschillende prachtige wandelpaden die volledig bewegwijzerd zijn.

Er zijn picknickbanken voorzien om het de wandelaars zo aangenaam mogelijk te maken.

De wandelbrochure met daarin ook een bewegwijzerde fietsroute die loopt langsheen alle kappelkes in Vorselaar 'De Kapellekensroute' – 31 km is aan te kopen bij de VVV en bij verschillende handelaars.

Wandelingen zijn er van 7 tot 16 km.

Een wandeling in de 1.200m lange dreef van de kerk naar het kasteel 'de Borrekens' is een aanrader.

Een 'dagje Vorselaar' kan ook.

Hiervoor neem je contact op met onze plaatselijke VVV
014 50 71 04

www.vorselaar.be

Deze brochure werd opgemaakt
Met dank aan:

VVV-Vorselaar
Toerisme Antwerpen

Foto's
Fotoclub de Vorselaarse Fotovrienden

Verantwoordelijke uitgever: VVV-Vorselaar
Website: www.vorselaar.be
e-mail: vvv.vorselaar@publilink.be
telefoon : 014 50 71 04
fax : 014 51 10 05